

# De zendingsprojecten van onze school

Elke maandag tijdens de weekopening zamelen we geld in dat de kinderen van thuis hebben meegebracht. We willen kinderen graag leren dat het goed is om te delen. Zeker met kinderen die het veel minder goed hebben dan wij. We hebben twee projecten die we als school steunen. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje.



## 1. Stichting 'Naar school in Haiti'

Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs...

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door de "Stichting Naar School in Haiti". De stichting is overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg.

Sedert 1995 werkt Marijke Zaalberg in Haïti, een land dat geteisterd wordt door politieke onrust, geweld, natuurrampen en een schrijnende armoede. In 1998 heeft zij een kleuterschool opgericht voor kinderen om spelend te leren. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een viertal scholen waar in dit schooljaar 1100 leerlingen onderwijs krijgen van groep 1 tot en met de derde klas middelbare school. Alle scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port au Prince.

In het afgelopen schooljaar hebben we € 175,- over kunnen maken naar deze stichting.

## 2. Hart voor Nepal



*Hart voor  
Nepal*

Rianne Binnenmars, een leerkracht uit Den Ham is naar Nepal om daar te werken. Rianne is namens de Gereformeerde kerk van Den Ham en Interserve uitgezonden naar Nepal. Ook in Nepal wordt er alles aan gedaan om de kinderen daar van goed onderwijs te voorzien. In het verleden is Rianne wel eens bij ons op school geweest om het een en ander te vertellen. Dus ook daar is veel geld nodig. In het afgelopen schooljaar hebben we ook € 175,- over kunnen maken naar deze stichting.