

1924
1924

2024
2024



100 JAAR

100 JAAR

PCBS De Hoekstee



100 JAAR



INHOUDSOPGAVE

Pagina 3	_____	Voorwoord
Pagina 4	_____	Fotopagina
Pagina 5,6,7 en 8	_____	Groep 1 & 2
Pagina 9	_____	Fotopagina
Pagina 10,11 en 12	_____	Groep 3 & 4
Pagina 13	_____	Juf Lina Nooter
Pagina 14	_____	Fotopagina
Pagina 15,16 en 17	_____	Groep 5 en 6
Pagina 18 en 19	_____	Jannie Rosink Prins (interview)
Pagina 20,21,22 en 23	_____	Groep 7 en 8
Pagina 24,25 en 26	_____	Tijdlijn
Pagina 27	_____	Sponsoren
Pagina 28 en 29	_____	Oude schoolkrant 1974 en foto's
Pagina 30	_____	Sponsoren
Pagina 31 en 32	_____	Oude schoolkrant 1976
Pagina 33	_____	Sponsoren
Pagina 34	_____	Fotopagina
Pagina 35	_____	Oude schoolkrant 1980 / 81
Pagina 36	_____	Oude schoolkrant 1984
Pagina 37	_____	Fotopagina
Pagina 38	_____	Oude schoolkrant 1985 / 1990
Pagina 39	_____	Oude schoolkrant 1990 / 1999
Pagina 40	_____	Oude schoolkrant 1997
Pagina 41	_____	Oude schoolkrant 1999 / 2000
Pagina 42	_____	Oude schoolkrant 2000
Pagina 43	_____	Oude schoolkrant 2002

colofon:

redactie: Het team, het bestuur, de MR,
de activiteitencommissie en leerlingen van
PCBS De Hoekstee.

opmaak en druk:

Reclame Totaal BV - Almelo - T 0546 - 538 044



VOORWOORD

Dromen worden werkelijkheid'

Dit is de reüniekrant van uw eigen school: PCBS De Hoekstee.

De krant is samengesteld door het huidige team, het bestuur, de MR en de activiteitencommissie. Honderd jaar geleden werd onze mooie school opgericht. Bij de opening van de Hervormde School in 1924 waren er 53 kinderen ingeschreven. Hieronder ziet u twee foto's van het eerste bestuur, de leerkrachten en de kinderen. Zoals u ziet is er veel veranderd in honderd jaar. De grotere versie van deze foto's vindt u elders in deze krant.



De school heeft van 1924 t/m 1958 aan het kanaal in Beersveld gestaan. In 1958 was de opening van het huidige schoolgebouw. Bij de opening zei een van de aanwezigen: 'Soms droom ik zondagsmorgens in de kerk wel eens van een geurige kop koffie en een heerlijke sigaar, maar hier worden dromen werkelijkheid'.

Dat het een droom was die uitkwam was niet overdreven. Het schoolgebouw aan het kanaal was in 1956 afgekeurd door een ambtenaar van de Rijksoverheid. In zijn rapport schrijft hij de duidelijke eindconclusie: 'Het gebouw is in zeer slechte staat'. Tot 1958 moesten de kinderen en de leerkrachten het doen met kachels. In 1958 kwam de droom uit: in het nieuwe schoolgebouw was centrale verwarming aanwezig!

Tot 1985 zaten de kleuters nog niet in het huidige gebouw. De kleuterschool stond verderop aan de Oordtstraat. Er was wel nauw contact tussen beide scholen. In deze reüniekrant leest en ziet u enkele tekeningen van kinderen die destijds de overstap maakten naar de 'grote' school.

In de jaren '90 en 2000 zijn er activiteiten ontstaan die nu een jaarlijkse traditie zijn geworden. Zo organiseert het team nog steeds elk schooljaar 'De Slotfeestdag' en worden ouders uitgenodigd voor de maandvoorstellingen. De laatste jaren zijn hier activiteiten bijgekomen, zoals 'het leerzaam uitje' (Tweede Kamer, MediaPark, Naturalis, etc.) en de zeepkistenrace. Ook organiseren de ouders van de activiteitencommissie elk schooljaar een kerstmarkt of een vrijmarkt.



We zijn blij dat we een gemotiveerd team hebben, waar zowel jonge leerkrachten als leerkrachten met veel ervaring werken. Velen van u zullen juf Lina Nooter kennen. Lina werkt al 38 jaar op De Hoekstee. Ook juf Nienke Hoeksma, juf Henriette ten Brinke en juf Alitha Middag werken al rond de 25 jaar op De Hoekstee. Mans de Lange werkt hier al enige decennia. De dag dat Mans hier begonnen is, is zelfs voor Mans niet meer te achterhalen!

We zijn ook blij dat onze mooie school, net als honderd jaar geleden, midden in Beersveld een rol mag spelen bij de leefbaarheid van het dorp en de ontwikkeling van de kinderen. Mocht u niet in staat zijn geweest om aanwezig te zijn bij de reünie en wilt u uw 'oude' school nog eens van binnen bekijken, dan bent u altijd van harte welkom! Een 'heerlijke sigaar' zullen we u niet aanbieden, maar een geurige kop koffie staat voor u klaar. We wensen u veel plezier bij het lezen en bekijken van deze reüniekrant!

Namens het team, bestuur, MR en de activiteitencommissie,

Henk Martens

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld



2024
2024

FOTOPAGINA



Jubileum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld

2024
2024

GROEP 1 & 2



Jubiläum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld

2024
2024

GROEP 1 & 2



Jubiläum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld

2024
2024

GROEP 1 & 2



Jubileum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld



2024
2024

FOTOPAGINA



Jubiläum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld

2024
2024

GROEP 3 & 4



Evie de Lange

Vroeger: kroontjespen
Nu: tekenen



Bram de Lange

Vroeger: voetbal
Nu: buiten spelen



Mika van Deyk

Vroeger: voetbal
Nu: rekenen



Eva Buitenhuis

Vroeger: kroontjespen
Nu: kleuren



Zoë Meinen

Vroeger: hinkelen
Nu: knutselen



Mara Kolkman

Vroeger: touwtje springen
Nu: zonwerkboek VVL



Meike Veltman

Vroeger: tollen
Nu: touwtje springen



Thomas Schoppink

Vroeger: voetbal
Nu: rekenen



Nynah Ribberink

Vroeger: kroontjespen
Nu: buiten spelen



Louise van den Hoeven

Vroeger: kroontjespen
Nu: hoeken

1924
1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld



2024
2024

GROEP 3 & 4



Niek Willems

Vroeger: voetbal
Nu: rekenen

Eva Hartman

Vroeger: kroontjespen
Nu: chromebook



Ilva Reefhuis

Vroeger: touwtje springen
Nu: knutselen

Thomas Otten

Vroeger: jongensschool
Nu: rekenen



Mason Hofsink

Vroeger: pauze
Nu: rekenen

Mila de Lange

Vroeger: hinkelen
Nu: touwtje springen



Fleur Kolkman

Vroeger: touwtje springen
Nu: knutselen

Thijs Hartman

Vroeger: hinkelen
Nu: digibord



Luc Boere

Vroeger: tikkertje
Nu: voetbal

Rosalie Reiling

Vroeger: hinkelen
Nu: touwtje springen

1924
1924

1924 - 2024



PCBS
De Hoekstee

Beerzerveld



2024
2024

GROEP 3 & 4



Airin Reefhuis

Vroeger: tollen
Nu: buiten spelen



Lev Aalbers

Vroeger: touwtje springen
Nu: rekenen



Jubileum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld

JUF LINA NOOTER

Ze geeft al ruim 38 jaar les op PCBS De Hoekstee. Ze geeft nu soms les aan kinderen van ouders die vroeger bij haar in de klas zaten.

Enkele herinneringen en anekdotes:

25 jaar voor de klas. Juf Lina werd thuis opgehaald met een touringcar die ze zelf naar school mocht rijden, met alle kinderen aan boord.

Juf Lina was gek op drop, dus alle kinderen hadden een zakje drop meegenomen naar school. De wasmanden vol met drop hebben nog lang in de kelder gestaan!

Breiles van juf Lina. Arjan vond het maar verschrikkelijk. Zijn vader vond het niet nodig en zijn moeder was zo lief alles af te breien voor hem. Naar de bruiloft van juf Lina! Daar moest natuurlijk wel een mooi lied gezongen worden. Een gedeelte van de tekst is altijd blijven hangen...
YA- MA- HA!!

Het onderwijs is veel gemoedelijker geworden door de jaren heen.

Juf Lina: 'Toen ik begon was alles nog behoorlijk streng geregeld. Nu is het contact naar ouders toe veel laagdrempeliger.'

Hoe bijzonder is het dat Lina al meerdere ouders, waarvan nu ook de kinderen in de klas zitten, les heeft gegeven!

Juf Lina: 'Dan denk je wel... ik word toch wel oud!'

De reactie van de ouders was juist andersom:
Juf Lina lijkt helemaal niet ouder geworden te zijn door je jaren heen!!



1924
1924

1924 - 2024



PCBS
De Hoekstee

Beerzerveld



2024
2024

FOTOPAGINA



Jubileum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld



TERUG IN DE TIJD...

Vroeger was het allemaal anders, weet u dat nog? Misschien stond uw meester wel op een verhoging voor de klas?

Weet u nog dat uw moeder u vroeger 2 vlechtjes in maakte voor u naar school ging? Hoe het vroeger rook in de klas? En wat de meester of juf allemaal vertelde? Waar u zat in de klas en wie uw beste vriend of vriendin was?

Misschien weet u het nog precies, maar misschien bent u het ook wel kwijt. Wij als groep 5/6 helpen graag uw geheugen op te frissen.



Ook het schrijven ging toch net even anders.

Misschien heeft u wel met een kroontjespen geschreven, net zoals de kinderen hieronder en hiernaast bovenaan. En was u wel degene die de haren van uw buurvrouw in het inktpotje doopte?



En schoolmelk? Kent u dat nog?

Want ja, wie is er niet groot mee geworden?



Weet u nog dat vroeger de beruchte schooltandarts langs kwam?

In een busje voor school, en 1 voor 1 werden uw tanden bekeken.



GROEP 5 & 6

Hoe rook het bij u in de klas?

Dit kunnen wij ons nu niet meer voorstellen, maar vroeger mocht er gewoon gerookt worden in school.



Vroeger toen alle schoolbanken nog op houten planken stonden viel er regelmatig een kettinkje of een armbandje tussen de planken.



En daar lagen de kinderen dan, op zoek naar het kettinkje, ziet u hem al?



Wanneer we in de kerk zitten lijkt het wel alsof iedereen alle liedjes kent.

Dit komt natuurlijk omdat wij vroeger iedere week een psalm of gezang moesten zingen bij de meester, kent u ze ook nog zo goed?





GROEP 5 & 6

Wij knutselen zeker op school, maar het echte handwerken van vroeger wordt niet veel meer gedaan. Weet u het nog? De meiden aan het handwerken en de jongens figuurzagen.



Het lezen van een kaart kan heel erg handig zijn. Topografie is een vak wat wij nog steeds geven, maar wel op een iets andere manier dan dat u dat misschien op school heeft gehad.



En als u dan niet goed oplette stond de meester klaar met een lijnaal.





TERUG NAAR DE JAREN 30...

Jannie (Jantje) Rosink – Prins is zeer waarschijnlijk de oudste nog levende oud-leerling van de Hoekstee (toen nog Hervormde Christelijke School). Ze is geboren op 24 april 1926 in Beerserveld en woont daar nu nog steeds. Haar achterkleinkinderen Sara (groep 5), Evie (groep 3) en Kaj (groep 1) de Lange zitten nu ook op de Hoekstee. De kinderen uit de klas van Sara (groep 5/6) hebben een aantal vragen bedacht die ze aan de overgrootmoeder van Sara wilden stellen. Ze waren vooral erg nieuwsgierig naar hoe het er aan toe ging op de basisschool zo lang geleden.

Hoeveel kinderen zaten er op school en in uw klas?
Hoeveel kinderen er precies waren, weet ik niet. In de school waren drie lokalen, twee voor de Hervormde School en één lokaal voor de Openbare School. Klas 1, 2 en 3 zat bij elkaar en klas 4, 5, 6 en 7 zat ook bij elkaar. De school stond vlakbij de brug de Scholle.

Zat u vroeger op banken op school? Hoe zag dat er uit?
We zaten inderdaad op houten banken. Voor de klas stond een grote lessenaar voor de juf of meester, die had wel een stoel.

Had u een strenge meester of juf?
Juf Radstake gaf les aan de lagere klassen. Juf Radstake was wel een lieve juf. Op sommige momenten was ze wel streng. Meester Wapenaar gaf les aan de grotere klassen. Meester Brouwer kan ik me ook nog herinneren.

Wat kon u vroeger eten op school? En wat dronk u op school?
We namen helemaal niets mee naar school, de kinderen hadden toen ook geen rugtas. Tussen de middag at je thuis wat. En als je op school dorst had, dronk je wat water uit de kraan.

Toen Jannie 6 jaar oud was, begon ze in de eerste klas. Er was in die tijd nog geen kleuterschool. Ze heeft nog een foto uit die tijd. Dat moet het schooljaar 1932/1933 zijn geweest. Jannie heeft geprobeerd zoveel mogelijk namen nog te benoemen, maar dat valt niet mee van zo lang geleden!

Jannie vertelt dat om 9 uur de school altijd begon. De meeste kinderen kwamen lopend naar school toe. Om 11 uur was er een speelkwartier. Daarna werd er weer lesgegeven tot 12 uur. De meeste kinderen gingen dan naar huis om iets te eten. De kinderen die wat verder weg woonden, bleven op school tussen de middag. In de middag was er dan weer les van 13.30 tot 15.30 uur. Op zaterdag was er geen school en op zondag ging je naar de zondagsschool. Voor de kerstdagen en in de zomer kreeg je een rapport. "Dat was voor mij niet altijd zo best", vertelt Jannie. In de zomer was er drie weken vakantie. De basisschool ging destijds nog door tot klas 7. Jannie was 14 of 15 jaar oud toen ze klaar was met klas 7. Daarna ging ze werken. Eerst bij schoenwinkel Leeuw, in de huishouding. Ze werkte dan halve dagen, tot 12 uur. Later heeft Jannie in de pastorie gewerkt in de huishouding. Eerst bij dominee Kooistra, dat was tijdens de oorlog. Na de oorlog heeft Jannie bij dominee Laurentius in de pastorie gewerkt.

Wat voor vakken had u vroeger op school? En moest u alles op papier doen?

De vakken die vroeger op school gegeven werden waren Taal, Rekenen en Geschiedenis. Ook hadden we Bijbelse les, elke maandag begonnen we met een psalm vers of gezang. En elke vrijdagmiddag was dat ook de afsluiting. In de lage klassen gebruikten we een lei met griffel. Je kon dan met een sponsje weer wissen wat je had geschreven. We gebruikten later ook kroontjespennen met potjes inkt om te schrijven.

Mocht u buitenspelen en wat deed u dan tijdens de pauze?

Tijdens het speelkwartier gingen we naar buiten om te spelen. Jannie herinnert zich nog 'kriek krak', een soort tikkertje. Ook noemt ze 'Oh wat is 't hier mooi in het bos, zijn er ook nog rovers', dat was een soort verstoppertje. Ook speelden ze 'zakdoekje leggen'. De jongens gingen meestal voetballen of bokje springen.

Hebt u wel eens straf gehad op school? Zo ja, wat voor straf?

Ik moest wel eens nablijven omdat ik mijn werk niet goed gedaan had. Ik was nog wel eens eigenwijs. We moesten dan na schooltijd op school blijven, om het werk alsnog af te maken.



JANNIE ROSINK PRINS

We hadden eigenlijk nooit huiswerk, alleen gebeurde het wel eens dat iemand strafwerk mee naar huis kreeg. Je moest dan heel veel regels overschrijven en het de volgende dag laten zien.

Naast wie zat u vroeger op school? En wie waren uw vriendinnen?

Je had wel vaste plekken in de klas, maar ik weet niet meer naast wie ik zat. Aaltje Schuurman, Jantje Seinen (dat was ook een nichtje), Janna van de Pol, Geesje Sluijer, Dina Lubbers en Geesje Koes waren de meisjes uit mijn klas die ik me kan herinneren.

Wat is uw leukste herinnering aan school?

Jannie herinnert zich niet zoveel speciale dingen, er werden toen niet zoveel bijzondere of leuke dingen gedaan. Een schoolreisje was er ook niet. Maar na even denken komt ze toch met een mooie herinnering.

Als het in de winter goed gevoren had en er op het kanaal geschaatst kon worden, dan werd er door de kinderen een versje op het bord geschreven:

Meester, meester, goeie man.

Nu het ijs het lijden kan,

mogen wij met de hele kluit,

een uurtje eerder de school weer uit?





GROEP 7 & 8

ACTIVITEITEN GROEP 7 en 8**Zeepkistenrace**

Ieder jaar tijdens de vrijmarkt in april hebben wij een zeepkistenrace. Een zeepkistenrace is een race dat je met een versierde wagen een modderig parcours aflegt. Je kan kiezen of je mee wilt doen met originaliteit of snelheid. Je moet het helemaal zelf maken, dat maakt het ook heel erg leuk. Het is ook heel leuk omdat je niet hoeft te werken en het is natuurlijk ook heel leuk om met de hele school samen te zijn. Op het einde kom je erachter of je een prijs hebt gewonnen. Er zijn 3 prijzen voor originaliteit en er zijn 3 prijzen voor de kinderen die met snelheid hebben meegedaan. Je hebt een bak vol met kleine cadeautje en daar kan je dan uitkiezen.

Geschreven door: Ilse Kuilder.

Mad Science

Een paar keer per jaar hebben wij een workshop van Mad Science. We gaan dan allemaal proefjes doen die te maken hebben met techniek. Dit jaar konden we zien hoe een vulkaan werkte. Ook hebben we een workshop gehad over geluid. Hier moesten we bijvoorbeeld telefoons aan elkaar verbinden. Mad Science komt in alle groepen ik vind het altijd een leuke workshop.

Geschreven door: Abeer Saad Addin

De Maandvoorstelling

Elk jaar doet elke groep een maandvoorstelling. Tijdens de maandvoorstelling kan je allemaal dingen laten zien of doen. Je kan bijvoorbeeld een quiz geven, moppen vertellen, jongleren etc. Ook doen we vaak iets met muziek. We krijgen dan les van de popschool Twenterand.

Geschreven door: Alissa Bolks

Slotfeestdag

Het is altijd op de laatste donderdag voor de zomervakantie. Het is een afsluitend feest voor de zomervakantie. Er zijn verschillende thema's zoals: prinses en prinsessen, zomer, camping of iets anders leuks. Dan worden de kinderen verdeeld in groepjes en dan is groep 7 de leider van het groepje. Dan doen we allemaal spelletjes, zoals magneetvissen, en balschieten en dan krijg je punten. Slotfeest vind ik een leuk en gezellig feest. Ik hoop dat het nog lang doorgaat.

Geschreven door Lennon Hofsink





GROEP 7 & 8

Paasviering en lunch

Er is altijd met Pasen op de Hoekstee in Beerzerveld een Paasviering en lunch. En dan gaat de hele school in groepjes spelletjes doen die de school zelf bedacht heeft. De spelletjes zijn meestal leuk. En die spelletjes zijn meestal knutselen of een spelletjes doen. En dat doen we van half 9 tot kwart voor 1 en elk spelletje duurt een kwartier of een half uur. En om kwart voor 1 ga je naar een klas om te eten. En je krijgt een paashaantje en een ei en je kan zelf je broodje smeren. Als het klaar is krijg je nog een presentje mee. En dan krijg je lekker lang weekend, omdat het Pasen is.

Geschreven door: Niek Lubbers

Schoolvoetbal

Je kan als je in groep 7/8 zit, je elk jaar opgeven voor schoolvoetbal. Dan ga je na schooltijd een paar keer trainen met meester Henk. En dan ga je op een woensdagmiddag na schooltijd met een paar andere scholen uit de gemeente Ommen een paar wedstrijdjes doen en de prijsuitreiking is pas als iedereen klaar is. Vorig jaar was het heel leuk en ik hoop dit jaar weer.

Geschreven door: Bram Roddenhof

De vrijmarkt

Om het jaar houden we in april een vrijmarkt. Hier kun je je voor opgeven. Je kan oude spullen meenemen van huis en deze kun je verkopen. Ook mag het iets anders zijn. Dit kan van alles zijn, een grabbelton, een suikerspinmachine of popcorn verkopen. Je kunt het zo gek niet bedenken, als je er maar wat geld mee kan verdienen. Er is muziek, er zijn optredens en je kan playbacken. Er zijn leuke spelletjes en iedereen is welkom! De boel wordt ook versierd. Voordat de vrijmarkt begint is er eerst de zeepkisten race en daarna de vrijmarkt. En het is super leuk!!!! En gezellig.

Geschreven door: Owen Otten

Sinterklaasfeest

Het sinterklaasfeest is een feest dat altijd al gevierd wordt op 5 dec. Het wordt in alle klassen gevierd. In groep 1 t/m 4 krijg je cadeaus van sinterklaas. En in groep 5 t/m 8 ga je surprises maken. Er komt dan ook een echte Sinterklaas. Die Sinterklaas gaat dan ook in alle klassen een praatje maken. Het is een prima feest, voor kleuters is het ook fantastisch. Je krijgt pepernoten en heel veel snoep. Dat maakt het ook het leuk natuurlijk. Je mag ook eerder naar huis.

Je mag voor 5 euro cadeautjes kopen dat is wel een min punt want dat is bijna onmogelijk. Maar het is wel superleuk. Groep 1, 2, 3 en 4 hebben een schatkamer daar mogen ze een cadeautje uit kiezen.

Geschreven door: Linn Roddenhof





ACTIVITEITEN GROEP 7 en 8

Kamp

Op de Hoekstee gaan we elk jaar op kamp met groep 7/8. We gaan altijd fietsen, vroeger liepen ze soms ook, maar dat doen we nu niet meer. Dit schooljaar gaan we naar Rijssen. Vorig schooljaar gingen we naar Ommen. Het is elk jaar verschillend naar welk kamp je toe gaat, in Ommen, Rijssen, Hardenberg, het kan overal. Kamp is meestal in mei/juni. Je doet allemaal activiteiten in groepjes met een paar kinderen. En wie er winnen krijgen een punt, wie de meeste punten hebben die winnen. Ook doen we een bonte avond, een paar weken voor kamp bedenkt je een act. Dat ga je dan oefenen, wanneer je op kamp bent dan ga je het aan de jury en de andere groepjes laten zien. De jury kiest welk groepje er wint.

Geschreven door: Kyra Schippers

Leerzaam uitje

Bij het leerzaam uitje gaan we altijd de provincie uit, zoals naar Zuid-Holland. In 2024 zijn we naar Naturalis geweest in Leiden. En in 2023 gingen we naar het Mediapark in Hilversum. We gaan altijd met de trein. En we gaan met groep 5-6 en 7-8. Je moet het leerzaam uitje bekijken als een soort schoolreisje maar je leert er dan wat. Je mag gelukkig wel snoep meenemen en lekker drinken en je moet heel lang in de trein zitten en dan ook weer terug. Je ouders staan dan op je te wachten op het station en dan mag je naar huis.

Geschreven door: Jesse Winters

Musical

Elk jaar is er een musical. Dat betekent dat we met groep 7 en 8 gaan zingen en heel veel tekst uit ons hoofd leren. Afgelopen jaar was het een superleuke musical er werden grappen gemaakt en er werd erg veel gelachen. In 2022/2023 werd het "Zo goed als nieuw" het was een leuke musical en de winkel die er was heette 'Hebbes'. Elk jaar wordt er een andere musical opgevoerd. Elke musical is in de laatste schoolweek, want als je het op het begin doet is niet zo handig. Er waren natuurlijk ook veel leuke liedjes zoals: 'Rijen dik' en 'Zo goed als nieuw' afscheidslied en nog meer. Ik vond het zelf ook superleuk maar de tekst was wel een beetje moeilijk maar als je het goed kent is het superleuk.

Geschreven door: Reyano Van der Vegt





GROEP 7 & 8

Klassenavond

Op de school de Hoekstee hebben we elk jaar een klassenavond die groep 8 voorbereid, voor groep 7 en voor hun zelf. Groep 8 bedenkt elk jaar een supertof thema, dit schooljaar was het thema horror. Een ander schooljaar was het weer een ander leuk thema. Je gaat elk jaar in speciale kleding die bij het thema past. Groep 8 regelt het eten, drinken en de uitnodigingen. Ze berekenen hoeveel het kost, wanneer het is en ze bedenken het thema. Ook zorgen ze voor de activiteiten. Groep 8 gaat zelf naar de winkel om de spullen te halen. De klassenavond is altijd in oktober het duurt drie uur van 19.00 uur tot 22.00 uur. De klassenavonden vind ik altijd superleuk, want het is altijd supergezellig met z'n allen.

Geschreven door: Lisa Stoeten.

Sportdag

Aan het begin van het schooljaar hebben we met groep 7/8 een sportdag in Ommen. Vroeger was dit nog niet zo. Dan had groep 5 t/m 8 sportdag in Hardenberg. En nog eerder met alleen De Schakel. Ik vond de sportdag in Ommen heel leuk. Je doet dan allemaal verschillende onderdelen zoals: voetbal, hockey, volleybal en atletiek.

Geschreven door: Rick Boere

Dierendag

Dierendag is op 4 oktober in de ochtend. Je mag allemaal verschillende levende dieren meenemen en je mag een knuffel meenemen. Je kan bij het begin van de dierendag je dieren laten zien op het schoolplein. Zo kunnen andere kinderen zien welke dieren je hebt meegenomen. Nadat iedereen ze heeft laten zien gaat iedereen bij het theater zitten en dan mag je langslopen met je dieren zo kan iedereen nog voor de laatste keer je dier zien. Als de ochtend klaar is mogen de dieren mee naar huis en de knuffels liggen tot de eind van de dag in de klas.

Geschreven door: Manon Coppelmans

Herfstdag

Op de school de Hoekstee hebben we elk jaar een hele leuke herfstdag. Op de herfstdag maken de we een wandeling door een bos. We doen allemaal opdrachten zoals puzzels of een bal ergens ingooien. Een paar jaar geleden gingen we door een bos een paddenstoelen speurtocht doen, daar kregen we een rondleiding van een gids die gespecialiseerd is in paddenstoelen.

Dit jaar kregen we een blad mee en moesten we in groepjes allemaal dingen in de natuur zoeken. Ik vind de herfstdag altijd wel leuk vooral als we spelletjes gaan doen.

Geschreven door: Niek Martens

**Overige activiteiten**

Naast alle activiteiten waarover u hebt kunnen lezen zijn er nog veel meer activiteiten op De Hoekstee. Zo zijn er tal van christelijke vieringen zoals: biddag, dankdag, Pasen en Kerst. Ook zijn in 7/8 nog meer uitjes die te maken hebben met techniek. We brengen elk jaar een bezoek aan een bedrijf en sinds een paar jaar ook aan het RTC in Hardenberg. Allemaal super leuk en leerzaam om te doen.



TIJDLIJN 1924 -2024

PCBS De Hoekstee 1924-2024**1922**

In de buurtschap Beerserveld wordt een vereniging opgericht voor bijzonder onderwijs uitgaande van de Ned. Herv. Kerk. Ongeveer 25 kinderen van hervormde ouders zullen de tot dan bezochte geref. school verlaten. De te stichten school (N.H.) kan worden ondergebracht in de o.l.s. Beerserveld.

1924

Start van de Hervormde school in het gebouw van de openbare school (o.l.s. Beerserveld).

1939

De school wordt op het waterleidingnet aangesloten. J.W. Timmerman is voorzitter en D.J. Liezen secretaris van het schoolbestuur van de Ver. v. Herv. Chr. Onderwijs te Beerserveld.

1942

A. Wapenaar is hoofd der school.

1945

Na de oorlog zag de school er haveloos uit en ook van het meestershuis kwam de fundering bloot te liggen. In het eerste geval moest de gemeente er wat aan doen, in het laatste het schoolbestuur zelf. In het begin was daar natuurlijk geen geld voor, maar later is er toch het één en ander opgeknapt. De ouderavonden worden verrijkt met films en verlotingen. Na een paar magere na-oorlogse jaren gaat het goed met de voorzieningen. In de oorlog was er reeds een schoolarts benoemd, in de jaren '50 kwamen daar toiletten met waterspoeling bij.

1950

61 leerlingen

1951

A. Renes is hoofd der school. H. Maat wordt voorzitter van het schoolbestuur.

1953

J.P. Borger wordt secretaris van het schoolbestuur.

1954

In Beerserveld heerst er een felle schoolstrijd.

1956

Meester Renes was sinds 1946 hoofd der school. Hij werd in 1956 opgevolgd door de heer Huizinga. Toen werd duidelijk dat door de groei van het aantal leerlingen en voorzieningen het schoolgebouw uit de tijd was geraakt. Sinds 1953 wordt er gesproken over een nieuwe school. Voortdurend is daarbij de vraag aan de orde of men het gebouw in eigendom moet hebben dan wel door de gemeente moet laten exploiteren. Er wordt gekozen voor het laatste en na vele discussies kwam er een nieuwe Hervormde school en een nieuwe OLS (openbare school), bij elkaar op een nieuwbouwterrein maar duidelijk van elkaar gescheiden.

1956

Op 9-2-1956 wordt besloten een nieuwe school te bouwen waarbij het openbaar en bijzonder onderwijs (hervormd) onder één dak zullen komen. Architect Reitsma te Deventer.

Op 28-3-1956 besluit de raad:

a. een 5-klassige schoolgebouw met vaklokaal en centrale verwarmingsinstallatie te stichten op een terrein, gelegen ten westen van het kanaal Almelo-Coevorden, aan een van de provinciale weg aftakende zandweg achter de Hervormde Kerk te Beerserveld;

b. de openbare school voor g.l.o. te Beerserveld te huisvesten in 2 lokalen van het onder a te bouwen schoolgebouw;

c. aan de Ver. voor Hervormd Chr. Schoolonderwijs te Beerserveld in bruikleen te geven 3 lokalen van het te stichten schoolgebouw onder nader te bepalen voorwaarden;

De hervormde school zal per klas ruimte moeten bieden voor 48 leerlingen.

Als plaats voor het nieuw te bouwen schoolgebouw wordt aangewezen de percelen kad. bekend gem. Ambt-Ommen, sectie E, no s 2260 en 2044 (ged), gelegen ten westen van het kanaal Almelo-Coevorden, aan een van de prov. weg aftakende zandweg achter de Herv. Kerk te Beerserveld.

1957

Op 21-10-1957 wordt het bouwen van een 3- en een 2-lokale school te Beerserveld opgedragen aan H. Regeling te Beerserveld voor f 131.700,-. Het glas en schilderwerk voor f 8.996,- aan G. Postma te Dedemsvaart.

De openbare aanbesteding werd op 18-10-1957 gehouden. Het leveren en monteren van een oliegestookte C.V.-installatie wordt voor f 25.300,- gegund aan de N.V. Centrale Verwarmings industrie Deerns en Wateringh te Deventer.

1958

Op woensdag 22-10-1958 vindt de officiële opening plaats door de burgemeester in bijzijn van architect Reitsma en aannemer Regeling. De O.L.S. wordt op 31-10-1958 geopend.

1960

102 leerlingen (na oorlogse geboortegolf). Hierna zakt het cijfer weer terug naar ongeveer 80. Meer leerlingen betekende: meer leerkrachten (drie) waarbij nu ook gehuwde onderwijzeressen werden toegelaten.

1963

J. v.d. Poel is secretaris van het schoolbestuur en K. Huizinga hoofd der school aan de Alewijkstraat 15 te Beerzerveld.

1964

J. Wolters is voorzitter van het schoolbestuur.

1970

De entree van het nieuwe schoolhoofd Herbert in 1970 markeert het begin van een nieuw tijdperk. Zijn voorganger Smit was er maar relatief kort (1965-1970) geweest. Er wordt begonnen met de vervanging van het verouderde lesmateriaal en de introductie van het vak 'wereldoriëntatie'. Ook andere vernieuwingen zetten zich in de jaren '70 door: schoolzwemmen, logopedie, stencilmachine en schoolkrant (De Brombeer), ouderraad, een televisie. Maar de belangrijkste verandering van die jaren (eind jaren '70) was de samenwerking met de gereformeerden, waardoor er hier twee zelfstandige, maar: "protestants-christelijk" geheten scholen (inclusief elk een kleuterafdeling) kwamen: De Schakel op de Beerzerhaar en De Hoekstee in Beerzerveld.

1972

J. vd. Poel, Kloosterdijk 102, is secretaris van het schoolbestuur. Hoofd school is Henk Herbert. De school telt 74 leerlingen. Naast het hoofd zijn er 2 vaste leerkrachten aan de school verbonden.

1979

Op het eind van de jaren zeventig werd duidelijk dat de kleuterschool samen zou gaan met de lagere school teneinde een integratie van het "basisonderwijs" te krijgen. Daarom werd in 1979 het nieuwe kleutergebouw in Beerzerveld vast aangebouwd aan de Hoekstee.

1990

Start van steeds meer digitaal onderwijs dat tot op de dag van vandaag nog steeds verder ontwikkelt.

1992

Vertrek Henk Herbert als hoofd van de school. De school telt op dat moment 85 leerlingen. Het nieuwe schoolhoofd is Hans Huisinga. Een dreigend probleem vormt de zogenaamde bestuurlijke schaalvergroting, waarachter men bezuinigingen, verlies van autonomie en een grotere bureaucratie vermoedt. Het is de vraag of de kleine plattelandsscholen tegen dit overheidsgeweld bestand zullen zijn. Want de dreigende straf voor niet-meewerken is de verscherping van de opheffingsnorm (dus verhoging van het minimum aantal leerlingen) en het verlies van faciliteiten.

1997

Nogmaals een uitbreiding van de school (gemeenschappelijke ruimte).

2000

Ben Roeten wordt schoolhoofd.

2012

Henk Martens wordt schoolhoofd.

2020 en 2021

Door Corona wordt de school tijdelijk gesloten en wordt er digitaal thuis onderwijs gegeven.

2024

100-jarig bestaan van De Hoekstee! Inmiddels bestaat het vaste team uit 13 werknemers; bestaande uit leerkrachten, onderwijsassistenten en een leraar ondersteuner.

Bronvermelding:

Jan Wind, Klazien Waijering, Jan Veneman weblog.oudommen.nl, Weekblad - De Toren Boek: Beerze, Beerzerveld en Mariënberg – heden en verleden – door D.E.L. de Boer

1924

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld



2024

TIJDLIJN 1924 - 2024

HET SCHOOLGEBOUW



1924



2024



Jubileum uitgave 100 jaar PCBS De Hoekstee Beerzerveld



SPONSOREN



Kaptein
sinds 1934 uw warme bakker



WELKOM!

Rondleidingen - Proeverijen - Winkel - Webshop
www.berghoevebrouwerij.nl

Achteres 15 - Den Ham - 06 - 182 783 45

DE LELIE
Bloemen 

De Lelie Bloemen
Hoofdweg 131
7676 AD Westerhaar

T 0546 - 65 92 03
info@deleliebloemen.nl
www.deleliebloemen.nl



Nieuwe Daarlervenseweg 7 - 7671 SK Vriezenveen
0546-713000



Bedrijvenpark Twente Noord 38 B, 7602 KR Almelo
T 0546 - 763 810
M +31 (0)6 86 88 47 31
W firevault.nl



T 0546 64 56 32 | Kolemieten 35a Geerdijk | 0 tot 13 jaar

www.geerland.nl



Heerlijk Hereford Rundvlees
van eigen grasgevoerde koeien

Ons vlees is verkrijgbaar in ons
verkooppunt aan huis
(zelfbediening), zowel het
'dagelijkse' vlees als (grote) bbq
stukken. Daarnaast kunt u ook
pakketten van 5,5kg of 10kg
bestellen of uw speciale wensen
doorgeven.

Mts. De Geerackers
Annemarie en Henri Kolkman
0619288042 - 0620237057
Kolenmieten 35 - 7686 AC Geerdijk
degeerackers@gmail.com



Erwin Hartman
T 06 - 25 29 02 65

Geerdijk 48
7681 SE Vroomshoop
info@installatietechniekhartman.nl

1924

2024

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld



OUDE SCHOOLKRANT

de brombeer sept. 1974 > nu 50 jaar later!

De jongens en meisjes van klas 3 en 4 hebben enige tijd geleden eens nagedacht over de toekomst. Hieronder vertellen zij hun ideeën over dit onderwerp.
„Over 50 jaar“.....

Over 50 jaar kan er alles gebeuren. De mensen kunnen dan wel ouderwetse kleren dragen. En misschien hebben de kinderen dan geen pennen meer, maar veren met inkt. De mensen eten dan geen brood meer, maar gras en zand.
Ik ben bang, dat er geen bloemen meer zijn; dat is jammer, want dan is het kaal op de wereld.

(Nettie Schuldink; klas 3)

Over 50 jaar is de wereld heel anders. De vliegtuigen hebben zes vleugels. De vogels hebben drie vleugels; dat vinden we nu nog gek, maar dan niet meer. De auto's zijn over 50 jaar niet meer van blik, maar van rubber. Als je dan een botsing krijgt, dan heb je geen deuk, dus rubber is gemakkelijk.
En de rivieren zijn kurkdroog en de zeeën zijn niet meer zout, maar zoet.

(Gerjan Koopman; klas 4)

Over 50 jaar zal de wereld zo gek zijn, dat de raketten eerst de lucht in zijn en dan in de grond ploffen.
En de auto's worden ook gekker; je hoeft dan maar te gaan zitten en je rijdt. Je hoeft ook niet te sturen. Hij brengt je overal heen.

(Gea Veldhuizen; klas 4)

Over 50 jaar zullen er geen auto's meer zijn, maar raketten. Er zullen dan rollende trottoirs zijn. Er zullen ook automatische autopetten zijn.
Dan zullen er robotten zijn om in huis te helpen. Elektro-stoeltjes zullen er ook zijn; dan kun je met een stoel van de ene kant naar de andere kant gaan, zonder dat je moeite hoeft te doen.

(Rudi Kok; klas 4)

Over 50 jaar zal de stoep vanzelf voortgaan. Dan hoef je er alleen maar op te stappen. En dan ga je zo vooruit.
Als je terug wilt, ga je gewoon naar de overkant en daardoor ga je weer terug. Je kunt met een auto door de lucht vliegen en je kunt bij een vliegveld landen en daar kun je dan tanken. En dan vlieg je weer verder. Dus je kunt met een auto van het vliegveld Twente naar Schiphol vliegen.

(Gert Otten; klas 4)

Ik denk, dat er over 50 jaar wat anders is dan auto's. Misschien wel monsters die rijden. Misschien kunnen over 50 jaar de struiken wel lopen. De mensen zien er dan ook wel anders uit. De huizen ook.

(Alie Willems; klas 3)

Over 50 jaar, ja wat zal er dan gebeuren.
Maar toevallig liep ik in een straat en zag daar, dat ze een huis aan het bouwen waren. Ze bouwden een huis, dat 35 meter hoog was. Ik zei wat voor een huis wordt dat? O, dat wordt een heel gewoon huis, hoor, of dacht je, dat het een kasteel wordt?
Nee, zei ik, het lijkt maar zo. Dat dacht ik wel, maar hier komen 100 mensen te wonen. Daarom moeten wij met 35 man werken. Ik zei, hoe groot zijn die mensen dan wel? Die man zei, dat ze 4 meter waren. Nou, ik ben pas drie meter. Ze moesten lachen. Toen liep ik weer door.

Er komt een tijd, in de winter, dat de sneeuw ligt op de straten.
En de kachels staan op de stoepen. De jongens en meisjes gooien dan met sneeuwballen tegen de kachels.
Maar toen werd het tijd voor school. De jongens en meisjes zaten in de banken. In de klas was het steenkoud. De kachels van school hebben ze buiten gezet.

(Harold de Lange; klas 4)

1974

1974





PCBS
De Hoekstee

Beerzerveld

SPONSOREN

**In Beerzerveld uw feest vieren?
U kunt bij ons terecht voor uw:**

- Buffetten • Feesten • Bruiloften



hotel - café - restaurant Beerzerveld

van Alewijksstraat 32
Beerzerveld
tel: 0523-251361
info@hcrbeerzerveld.nl
www.hcrbeerzerveld.nl



MINA
HAARSALON

*Duurzame & innovatieve
kapsalon in Geerdijk*

@mina_haarsalon



Imkerij
Kolenmieten



Imkerij Kolenmieten
Kolenmieten 6A
7686 AC Geerdijk
T 06 - 15 12 29 03



Olsman
Handel &
Reparatie

Olsman Handel & Reparatie
Kolenmieten 8
7686 AC Geerdijk
0612799413



PLUS
Vroomshoop

De Koele 5
Vroomshoop
+31 546 570 203
Info.931@plus.nl

Uw dagelijkse supermarkt voor al uw verse en voordelige boodschappen!



JR TUINADVIES
EN ONTWERP.

JR Tuinadvies en Ontwerp
Rick Jurjens
06 36529158



Innovaties en Services
Stenendijk 7 - 7685 PE Beerzerveld - T 0625395842
E richardlennips@gmail.com



Bedrijvenpark Twente 165-E
7602 KE Almelo

L&B
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

T 0546 - 763 810
F 0546 - 763 811
E info@lenbschildersbedrijf.nl



1976

Het is lente.
 De bloemen zijn al op
 De zon schijnt.
 De kinderen die spelen.
 De sneeuw klokt zij ook
 al op.
 Het is buiten heel warm.
 In de tuin staan bloemen.
 De tulpen zijn mooi rood.
 Ieder een is blij.

1976



in de stal staat een schaap
 er ligt een lammetje bij.
 het zuigt aan het tetje
 de melk is zo lekker
 er zijn jonge kalfjes.
 er zijn varkentjes geboren
 en de boermelk de koe.
 er groeien bloemen in de tuin
 er groeien sneeuwklakjes.
 en nog veel meer.

Oriane



riane.

lente

De bloemen komen al boven de grond
 En kijk daar ook nog krokussen
 Ja het is echt lente.
 Met water komen ze open.
 Maar met zon leven ze ook

lente dag

Yonne



De zon gaat nu heel hard schijnen
 Die lammetjes worden geboren
 Die moeder heeft 2 lammetjes gekregen
 Die moeder van de lammetjes is erg blij
 Ze zijn nu heel kaal
 Dat zijn ze altijd als ze geboren worden
 Maar de wol komt vanzelf

Frieda klas 2



Het volgende puzzeltje is gemaakt door Therese uit klas 3: 1976

Als je het goed doet zie je een woord van boven naar beneden
 dat je wel bekend zal voorkomen.

— — — — — dat jaargetijde komt weer.
 — — — — — een vrucht.
 — — — — — als je trouwt krijg
 — — — — — daar kom je elke dag.
 — — — — — Heurig
 — — — — — iemand
 — — — — — die schildert.



-31-

1976



lente

Hallo bloemen.

Hans gaat naar de koeien.

O wat is dat?

Er komt een kalfje uit de maag.

En nog één en nog één.

Papa!

er is een kalfje geboren.

Ho zeg roep me dan eerder
of de boerin.

elly klas 1.

1976



anja

1976

Yes, pret

We gingen gisteren schaatsen met de hele klas. Ik moest tegen Joen ik had het verloren. Er was ook een grote jongen van 16 jaar. Daar botste ik tegen op en ik viel. Even later moest onze Jan tegen Alex. Alex was eerst een heel eind voor maar toen viel Alex. Onze Jan had het nog maar net gewonnen. Joen kregen we chocolademelk. Dat was lekker warm.

(Johan, klas 4)

1976

op de boerderij.

was eens een lammetje geboren.
dat wist de boer niet.

en toen moest de boer melken.

toen de boer het melken had gedaan.

dan moesten de schapen eten hebben.

en opeens mist de boer het.

en zegt: één schaap heeft een lammetje geboren.

wie is dat het lammetje bij zijn moeder staat?

en drinkt bij zijn moeder.

en de boer maakt er hok.

daar moet het schaap en het lammetje in.

daar zijn ze veilig.

Dinand (klas 2)

1976

Schaatsen

Gisteren zijn we gaan schaatsen. Met de hele school. En nog twee andere scholen. We gingen wedstrijden schaatsen. Ik heb zelf verloren. Toen we klaar waren kreeg iedereen warme chocolademelk. En we rijkten de prijzen uit. Mijn broertje had de 1e prijs. Hij had een auto gekregen. Toen zijn we naar huis gegaan. En we hebben 's avonds pannenkoek gehad.

(Mariska, klas 3)

1976

1976

1924
1954

1924 - 2024



PCBS

De Hoekstee

Beerzerveld

2024
2054

SPONSOREN



Bruchterbeekweg 2A 7696 BA Brucht | KVK65644581 | NL002201619B80



www.tuhenteverhuur.nl



ZANDMAN
BEERZE

info@zandmanbeerze.nl
T 0523 - 25 21 51

ZANDMAN BEERZE
DAT IS LANDELIJK
GENIETEN IN HET
MOOIE BEERZE



Uw specialist in Brandveiligheid

martijn@vdhoenadvies.nl
06 51 39 80 01
Vanekerbeekweg 51
7524 PE Enschede



Veneman

HOUT- EN BOUWMATERIALENHANDEL

Noorderweg 64
Geerdijk

houthandelveneman.nl

Brink 39
Ommen



Scharrelvarkens
Vleespakketten
Eieren
Groenten

Heerlijk rechtstreeks van de boerderij

Kolemieten 6 Geerdijk
www.tuinderijdedrieberken.nl



RECLAME
TOTAAL®

professionals in communicatie sinds 1989



De basis van
alle communicatie...

...is luisteren!

Woonboulevard 28
7606 JA Almelo
T 0546 - 538 044
www.reclame-totaal.nl



FOTOPAGINA



Hervormde School *Beerzerveld* 21 1927.

Bilka	17	onbekend
Milbertje Boshove	18	onbekend
Gezina Zeyna	19	onbekend
Hendrika Dopger	20	onbekend
Olivia Kink	21	G. Nouwman
Griet Boshove	22	J. Luttkhof
Sina Luttkhof	23	M. Boshove
Beetje Wulhof	24	J. Zandere
Sammerke	25	J. Tol
onbekend	26	W. Boshove
onbekend	27	J. Zandere
onbekend	28	J. Tol
G. K. Dopger	29	J. Lubbers
onbekend	30	G. Heijink
Zuf Hofman	31	Boshove
	32	onbekend
	33	J. H. Aufderhaak
	34	W. Boshove
	35	A. Wapenaar



1	onbekend
2	onbekend
3	onbekend
4	onbekend
5	onbekend
6	onbekend
7	onbekend
8	onbekend
9	onbekend
10	onbekend
11	onbekend
12	onbekend
13	onbekend
14	onbekend
15	onbekend
16	onbekend
17	onbekend
18	G. Luttkhof
19	W. Boshove
20	J. Lubbers
21	W. Boshove
22	M. Boshove
23	M. Boshove
24	G. Dopger
25	J. H. Luttkhof
26	J. H. Luttkhof
27	J. H. Luttkhof
28	J. H. Luttkhof
29	J. H. Luttkhof
30	J. H. Luttkhof
31	J. H. Luttkhof
32	J. H. Luttkhof
33	J. H. Luttkhof
34	J. H. Luttkhof
35	J. H. Luttkhof



Hervormde School *Beerzerveld*.

Deze foto's zijn genomen in 1929 toen Dhr. K. Rijk (de eerste hfd. onderwijzer sinds de oprichting van de school in 1924) afscheid nam. Hij werd opgevolgd door Dhr. A. Wapenaar. Bovenste foto is het schoolbestuur en onder J. W. Timmerman, H. J. Veldhuis, R. Luttkhof, J. Meinderink, A. Wapenaar, K. Rijk, fam. lid en J. Sluier. Zittend v.l.n.r. J. Maathuis (onderwijzeres) Mw. Rijk, Mw. Wapenaar, fam. lid Mw. Veldhuis, Mw. A. Luttkhof, Mw. Liezen, hof. Onderste foto, dezelfde personen met alle schoolkinderen uit 1929.



Zomer 1980

Voerballen.

Wij zijn 26 April heen voerballen geweest. En dat was heel leuk, want wij hebben 5 wedstrijden gespeeld. We hebben er twee gewonnen en twee gelijk gespeeld en een verloren. Aan het eind van voerballen had Ommerkanaal de 1^e prijs en de Sint-Bernardus de 2^e prijs ende Hoekstee de 3^e prijs. Dus wij hadden de 3^e prijs en we gingen genuttig mee te prijs naar huis.

Ard Maat.



1980

1981





1984

Dit zijn de kleuters die na de zomervakantie naar de grote school gaan. Heel veel succes allemaal! Komen jullie nog eens op de kleuterschool om me te laten zien wat je hebt gemaakt? Of gewoon om even gezellig te praten. Dus tot ziens allemaal.



Diane Hakkers



Koen Kolkman



Laura Rotteveel



Martin v.d. Poil



Hendrie Hakkers



Petra Kluyfhout



Daniëlle de Jong



Egbert ter Bekke



Maroel Bolks



Geri Noeverman



Ruben Tjon



Esther Schiphof

1984

Hieronder kunt u lezen wat de kleuters graag willen worden als ze 'groot' zijn!

- Annelies :in de winkel werken, ik heb zelf ook al een speelgoedwinkel.
- Diane :dokter.
- Laura :moeder.
- Egbert :standarts, vin ik mooi!
- Wout :sinterklaas!
- Richard :truck-chauffeur, dan haal ik stenen en grint en zwart zand en teer.
- Marlijn :standarts, maar ik weet niet waarom.
- Jeroen en Mark:cowboy, want die heeft een schietgeweer.
- Cynthia :dokter, een prikje geven lijkt me leuk.
- Esther :verpleegster, want ik heb al doktersspullen en verpleegsterkleren!
- Jan :dan wil ik met de siomontage spelen.
- Martin :hulk!
- Dick :soldaat, want die heeft heel veel schieters.



het ziekenhuis en een verpleegster, Cynthia Zark.

1984

- Daniëlle :juf, dan wil ik ook nog een keer boos zijn.
- Geri :took juffrouw maar dan kleuterjuffrouw, allemaal mooie werkjes aan de kinderen laten zien en zo.
- Hendrie :auto-maker, dan kan ik bie mien ome werkn!
- Ruben :soldaat, maar dan ga ik geen mensen doodschieten, maar ik wil op een boot.
- Willemien :moeder, dan kan ik eten koken!
- Ronnie :boer, want ik vind de dieren mooi.
- Martijn :cowboy, want ik heb een cowboypak.
- Wim :took cowboy, en dan krieg ik Hendrie zien cowboy-hoed!
- Koen :meester, de kinderen moeten dan opruimen.
- Mirjam :juffrouw en iemand van de A-team.
- Marcel :zwarte piet!
- Carina :ik wil spelen.
- Henry :cowboy, daarom!
- Tonny :politie.

Een paar kinderen wisten het niet en er waren kinderen ziek.

FOTOPAGINA





1985



HET SCHOOLBUSJE.

Donderdag 14 juni toen we op school kwamen, moesten we eerst naar binnen. Even later kwam de bus er aan, een bus van de GEBO. Groep 7 en 8 mochten er het eerst in. Zij gingen achterin zitten. Hierna mochten groep 5 en 6 en 3 en 4. Om ± 9.15 uur vertrokken we.

René D.

Er stonden heel veel moeders op de stoep om ons uit te zwaaien. De bus was heel mooi van binnen. Je kon de stoelen ook laten zakken. We moesten zoiets voor drie stoplichten wachten. Het was soms ook wel een beetje warm in de bus. De buschauffeur was ook heel aardig. We kwamen ook nog veel legerauto's tegen. In de verte kon je de hoepel al zien staan en ook de masten kon je al zien. Toen waren we er.

Gerwin Z.

We gingen eerst naar de speeltuin, het Veluwestrand. Ik ging eerst van de glijbaan af. Toen ging ik naar de trein toe. Toen we langs een winkeltje gingen sprong ik eruit. Ik ging toen een ketting kopen voor f 1,- en een stuiterbal voor 50 cent. Bij het springkussen trok ik mijn schoenen uit. Bij de glijbaan moest je de trap op lopen naar boven toe. Toen we boven waren, waren we al weer moe. Naar beneden glijden dat duurde maar 3 seconden.

Marieke M.

Later gingen we naar het Dolfinarium, naar de show met dolfinen en zwaardwalvissen. Zij haalden de gekste capriolen uit. Maar wat ik nog steeds niet begrijp is dat het oudste mannetje het hoogst kon springen.

André v.d. P.



1990



Later werd er iemand uit het publiek gehaald en dat was Nanda Jaspers van de Hoekstee. Zij moest van een meisje in het water springen en dat wilde Nanda nog echt doen ook. Maar het meisje hield haar gelukkig tegen. Nanda liet de dolfijnen zingen en gaf ze allemaal een kusje. Ze mocht ook nog in een bootje zitten dat door een dolfijn werd getrokken.

Janke N.

Na de show gingen we in groepjes door het park wandelen. We gingen een gebouw binnen, daar was het helemaal donker. We kwamen langs een meneer die gaf ons een oranje bril met donkere glazen (plastic dus). Er hing een groot scherm aan de wand. We zagen eerst een groot schip en later gingen we onder water kijken. We zagen een inktvis die een krab ving. Ook zagen we een zeeslang en het leek net alsof die slang je echt beet en dat was heel eng.

Als je de bril af deed, dan zag je alles dubbel en dat leek heel geinig.

Bertil J.

We gingen ook nog naar de zeeleeuwen show. Daar zag je een man met een zeeleeuw en die hadden een andere stem. En de zeeleeuw gooide steeds de radio in het water. Ook verstopte hij het balletje en speelde voor haai.

Renate d. L.

Toen moesten we ons weer verzamelen. We mochten eerst nog iets kopen en daarna zijn we weer naar de speeltuin gegaan. Daar hebben we patat gekregen. Toen mochten we nog een hele tijd gaan spelen.

Annelies R.

Er waren een heleboel klimrekken van hout en daar zaten torentjes op. Toen ik met Jenny op één van die torentjes ging zitten heb ik mijn hoofd gestoten. Later had ik er een buil op zitten en als je eraan voelde, dan deed dat best zeer.

Karin S.

Later gingen we weer naar de bus, nog met een nakijkende blik op het Dolfinarium gingen we weg.

André

Op de terugweg kwamen we langs school met de gordijnen dicht. We zongen allemaal: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Het was allemaal heel erg leuk!

Jeroen A.

Schoolkrant

"de Hoekstee"



dag allemaal!

Zomer 1999

groep 1 & 2



uit de wandelgangen

1997

We vierden samen koninginnedag, een prachtige dag.
En boven in de vlaggemast hesen we de vlag met wimper!

Veel verstand van voetbal heb ik niet, wat ik wel weet is dat
wanneer de eindstand 1 -1 is, de wedstrijd gelijk gespeeld is.
Marco heeft een positieve instelling, hij vertelt:
"We hebben met 1 - 1 gewonnen".

Ik heb een tandarts aan de fiets (een standaard).
Erg handig wanneer je een gaatje in je band hebt!!!

Richard vraagt aan Jaqueline "Heb jij pummerend in je haar?"
(Hij bedoelde permanent)

Ga nooit de deur uit zonder te eten,
Gerwin v/d Werfhorst eet het liefste pap,
hij is dol op een bord met Bimbax (bambix dus)

Op de vraag van juf Marjolein "wat zijn sproeten?" komt het
volgende antwoord: "Dat zijn gaatjes waar allemaal haren
uitkomen!!"
Kleuters, leuk hè !

Nog een vraag: "Waarom heeft die man oorkleppen op?"
Antwoord: "Omdat het zaagsel zo'n lawaai maakt!"

Papa heeft het land gekonifeerd (gecultiveerd)

Tot slot:

"Juf, kijk eens naar de lucht, hij lijkt wel nieuw, zo blauw!!!"

**Houd uw oren gespitst tijdens de vakantie en
laat ons meegenieten!!**



uit de wandelgangen

1997

Meester Hans loopt op krukken. Hij heeft last van een zweetplek (zweepslag)

Moeder Lubbers moest regelmatig i.v.m. kronen naar de tandarts.
Dochter Janneke vroeg eens fussen neus en lippen door:
"Mama wanneer worden jouw tanden eigenlijk gekroond?"

Leerling: "Wind je niet op, denk om je bloedafdruk!"

In de klas gebruiken we vaak oude schoteltjes om verf op te doen.
Maar dat die niet altijd in de smaak vallen blijkt wel uit de volgende
opmerking: "Wat is dat toch een achterbaks schoteltje." (ouderwets)

Er is een tafel omgevallen en alle spullen liggen op de grond, een verbaasd
kind vraagt: "Wie heeft jouw vak overboord gegooid."

Die man heeft last van hyena (hernia)

Even wachten.....Pizza!
Remco bestelt een mina pitzie, in plaats van een mini-pizza.

Bij opa en oma hebben ze een poes, maar deze is geen kinderen gewend.
Als de kleinkinderen bij opa en oma komen dan wil de poes nog wel eens
blazen. Renate van der Kamp zegt dan: "Oma, de poes fluit tegen mij."

De kleuters moesten toastjes smeren voor het project zintuigen. Renate
vertelde dit in huis en zei: "Mama we moesten er ook van dat groene spul op
doen (peterselle) wat wij achter het huis hebben staan (coniferen).

papa: Hoe was 't op school?
Joris: Daan had een mooie tekening gemaakt.
papa: Oh ja ?
Joris: een weiland met waslijntjes ervoor. (rikkepalen met prikkeldraad)

Juf Marjolein kreeg het volgende briefje:
Marga balt is ziek
moest oovergeven
groeten van marga.
(overgeven met 2 o's want ze had twee keer overgegeven.

Alle inzenders van "in de wandelgangen", hartelijk bedankt!
en blijf ze sturen, u weet het: de bus hangt in de hal!





uit de wandelgangen ¹⁹⁹⁹

Er zijn weer een aantal leuke uitspraken in de schoolkrantcopybus gestopt. Hartelijke dank hiervoor!
Hoor je in de vakantie nog leuke uitspraken, schrijf ze op en lever ze na de vakantie in.

Leonie keek haar topografie nog even over:
'en dit is de missepissie

Tijdens het niveaulezen is er de volgende vraag:
Wat is een visafslag?

Antwoord van Jordy: een kruispunt voor vissen.

Michael: Toen ik ziek was ben ik onderuit gegroeid in plaats van bovenuit.

Jeannette Winters vraagt aan Marga of de buurvrouw al een baby heeft.
Marga antwoordt: Nee, want de auto van de baarmoeder staat er nog niet. Ze bedoelde en vroedvrouw)

uit de wandelgangen ¹⁹⁹⁹

Er zijn weer een aantal leuke uitspraken in en rond de school gehoord.

Hier komen ze:

Groep 6 is bezig met een proef, die over de waterkringloop gaat.
Er zijn bij deze proef ijsklontjes nodig.
Jeffry: "Dan halen we toch even klontjes uit de keuken (suikerklontjes)."

Michael: "Misschien gaat papa het zwijn doodslachten."

Gesprekje met Randy

Hoe gaat het met de babies?

Goed

Is mama al thuis?

Ja, ze mocht al eerder naar huis, maar wij hebben thuis geen kabel - tv. en in het ziekenhuis wel. Daarom is ze langer gebleven.

1999



2000

uit de wandelgangen ²⁰⁰⁰

Zo aan het eind van het schooljaar willen we u deze leuke uitspraken zeker niet onthouden. Daar komen ze.

Hidde heeft een feestje want opa en oma zijn 45 jaar gehuwdlijkt.

Marga kent wel een aantal boomsoorten. Kent u deze? de pompulier?

Mathies heeft blijkbaar niet zoveel vertrouwen in het geheugen van zijn vader. Hij kwam met de volgende opmerking:
"Ik denk dat papa het vergeet dat wij om half 3 vrij zijn, want ik heb het maar 1 keer gezegd.

De oma van een Ruud was ziek, ze had maar liefst 9 kiezelstenen in de galweg.

Tijdens de bonte avond leefde Arjan zich uit op zijn stroomgitaar. (elektrische gitaar)



uit de wandelgangen

2000

Wat is een zebrapad?

Denise: "Strepen waar je gratis overheen mag lopen."

Nadieh speelt voor juf: "stilte allemaal, jij ook Emiel.

Emiel verontwaardigd: "Maar Nadieh, jij praat altijd nog veel meer!"

Hidde: "We hebben koeloeloek gegeten."

Dirk vertelt over een moemat, of was het een mamoot.

Nadieh: "Jozef en Maria moesten naar een stal, want de bergen waren vol."

Marije: "Ik moest vragen bestellen en toen was ik geslaagd.

(theorie paard rijexamen)

Groep 3&4 praatten over baby's en die worden niet door de ooievaar gebracht:

Esme: "Nee, natuurlijk niet, want wie heeft ze dan gelegd?"

Jelte: "Ik kan al woordjes schrijven, maar ik weet niet welke."

Nadieh: "Ik heb ook zo'n zwaantje gekregen met volleybal." (een vaantje)

Papa's en mama's spelen niet meer.

Dirk: "Jawel, die spelen vaders en moeders."

Wateroverlast bij de kleuter wc's.

Rik: "Juf, er ligt water naast de asbak."

Een ander woord voor een kartelschaar is een kwakkelschaar.

Kayleigh krakteert op "witte bollen" (bitter ballen)

Ingeborg wil later wel 1100 kinderen. Dat zijn veel kinderen om te krijgen!

"ach, anders apporbeer ik er wel een paar."

Jucke: "Om zonnepanelen op te slaan gebruik je zonnepanelen".

Dit waren ze weer, tot de volgende keer.



2000



is er nog post? ²⁰⁰²

Dag lieve kinderen,

We vonden het geweldig dat jullie op ons trouwfeestje waren.

En jullie zagen er ook allemaal zo bééldig uit!

We vonden het de mooiste dag van ons leven.

Sorry hoor, dat we niet op de receptie konden komen, we wilden dolgraag

gelijk op huwelijksreis. We zitten nu nog steeds op een heerlijk warm

Eiland in de Middellandse zee, dat is ook fijn voor Valentino, die is dol op

water, gek hè?! Binnenkort gaan we op zoek naar een leuk verbouwd kasteeltje.

Nou, dag lieverds, toedeloedoei!!!

Prinses Minima & Prins Valentino

Kikker verandert op tijd in prins



• OMMEN - Het was een echt sprookjeshuwelijk dat donderdagmiddag in het gemeentehuis in Ommen wordt gesloten. Het was het huwelijk tussen Prinses Minima en een echte groene kikker. Burgemeester Arend ten Oever was ter gelegenheid van dit bijzondere feit ambtenaar van de burgerlijke stand.

• Twee weken lang hebben leerlingen van De Hoekstee uit Beerzerveld gesproken over het onderwerp prins en prinsessen. Paleis het Loo werd met een bezoek vereerd en ook werden er kastelen gemaakt. Juf Erna Nonkes verkleedde zich donderdagmiddag als prinses Minima en samen met de kikker toog ze naar het gemeentehuis.

De kikker was een geschenk van de net getrouwde prins Willem Alexander aan Prinses Minima uit Beerzerveld. Minima was al jaren verliefd op de kroonprins, maar helaas viel zijn oog op een andere schone. Toch vond Willem-Alexan-

der het erg sneu voor Minima en stuurde als troost een 'prinselijke' kikker. De boodschap die hij daarbij deed luidde: Minima vertroetel deze kikker en kus hem zo vaak je kunt, dan verandert de kikker in een prins!

Helaas bleef de kikker, ondanks alle kussen een gewoon groen beestje en dat maakte het voor Minima allemaal erg moeilijk. Toch werd ze verliefd op de kikker en ze besloot op advies van de leerlingen van school de Hoekstee uit Beerzerveld, ondanks alles toch met de kikker te trouwen. Op de fiets ging het tweetal naar het gemeentehuis van Ommen. Daar werden ze opgewacht door een erehaag van ongeveer 80 kinderen. Tijdens de trouwplechtigheid wachtte Minima een grote verrassing, want de kikker veranderde in een prins. Het was allemaal net op tijd. Zo kon Minima op Valentijnsdag toch met haar prins Valentino trouwen. En... ze leefden nog lang en gelukkig! (foto: Frank Uijenbroek)

2002

1924
1924

2024
2024



100 JAAR

100 JAAR

PCBS De Hoekstee



100 JAAR

